

Zenzez, Apeldoorn

Hotel
van de
week



In 't kort

Interieur

Zenzez is een boetiekhotel in de landelijke Riviera Maison-stijl.

Ligging

Aan de rand van het Oranjepark, op loopafstand van het centrum.

Service

Zeer persoonlijk. Gezellige hotellounge met open haard.

Praktisch

Gratis parkeren in de straat.
zenzezhotel
andlounge.nl

Landelijke knusheid

Een goed bed, een fijne douche, een perfecte service. VRIJ kroont elke week een hotel tot hotel van de week. Deze week Zenzez in Apeldoorn.

Als of je bij familie op bezoek gaat. Het spannende gevoel van een nieuwe plek met de behaaglijke gezelligheid van een familiebezoek. Het kan aan het landelijke en stijlvolle Riviera Maison-interieur liggen waarmee hotel Zenzez in Apeldoorn is gemeubileerd. Maar wanneer we de auto probleemloos en gratis in de rustige straat voor het hotel parkeren, zien we dat gastvrouw Petra ons al met een grote glimlach op staat te wachten in de deuropening van de gerenoveerde villa uit 1904.

Na een autorit van ruim twee uur op een warme dag zijn we uitgeput. Na een glas koude limonade wijst Petra ons de kamer. Met een grote sleutel draaien we het slot om en duwen de houten deur open. Ons oog valt op het grote bed van Nilson Beds dat later net zo zacht aanvoelt als hij eruit ziet.

Het landelijke design van de ontbijtzaal beneden komt terug in de grote, witte kast en dito dressoir. Op het knusse balkon is het met een koel briesje goed toeven.

Langzaam krijgen we de smaak van luxe te pakken wanneer we de badkamer betreden en de zeepjes ruiken. Shampoo, crème-spoeling, zeep en lotion van Rituals, een van onze favoriete merken. Dat ze ook nog eens in de volgorde van gebruik staan, is als een knipoog van een zorgzame tante.

Op een kaart mogen we invullen hoe we

de volgende ochtend willen ontbijten en hoe laat. 's Morgens staat onze tafel al gedekt met huisgemaakte jam en brood. Petra komt aangesneld met een kan koffie en verse jus.

Tijdens het ontbijt raken we in gesprek met een Chinees koppel dat vannacht in een van de andere tien kamers logeerde. Zij hebben een wandeling naar paleis Het Loo op het programma staan. Dan wordt het steeds donkerder en zien we door de open zaaldeuren een enorme regenbui losbarsten. Petra schenkt nog wat koffie bij. Helemaal geen straf om hier nog even te schuilen.

Eva van Lenteren

