

# 48 uur Apeldoorn

Prachtige 19e-eeuwse panden, gelegen aan lange, geurige eikenboomlanen en ontlochten met een nieuwe generatie energieke Apeldoorners die grootsse plannen heeft om de stad op de kaart te zetten. Zowel ontlastend als inspirerend, vindt **Eva van Leentoren**.

## Shoppen

**Leeshonger**  
Boekhandel **Nawijn & Polak** is gevestigd in de oude bank van Apeldoorn. Je kunt er terecht voor een breed aanbod aan nieuwe, maar ook aan tweedehands boeken. In de voornamelijk kluisen in de kelder van het pand kun je op je gemak gaan zitten om te lezen.  
*Markplein 24*

**Koerijde**  
**Sigarenwinkel Van Werven** is sinds 1919 een begrip in Apeldoorn en gaat al drie generaties lang over van vader op zoon. Een prachtig zaakje met de meest exclusieve sigaren en oog voor detail. Ook op zondag geopend.  
*Markplein 28*

**Geweldige noten**  
Niet alleen voor de lekkerste noten ga je naar **De Nootzaak**, dit is ook het enige winkelke in heel Apeldoorn dat souvenirs verkoopt. Een kruis winkelke met hebbedingen aan het begin van de winkelstraat.  
*Hooftstraat 140*

## Genieten

**Wijn**  
**Braserieie Marthins** die meerdere keren is verhuisd, is alweer een aantal jaar op de huidige locatie gevestigd. Naast een verrassende menukaart is het mogelijk een wijnproeverij te volgen. Zowel voor en binnen als achter op het terras zit je op een fijne locatie aan de rand van het winkelgebied.  
*Pastoor 5*

**Koffie**  
Voor een echt Apeldoorns kopje koffie stik je neer bij **Lundthroom Rembrandt**. Naast in Apeldoorn gebrande koffie worden er toets, broodjes en een vers afgebakken appeltaart geserveerd. Het interieur is een leuke mix van stoer en klassiek.  
*Hooftstraat 154*

**Zaize**  
Na een heerlijk vijfjaren diner in een Rollis-royce bij **Lundthroom Rembrandt** is dat onderdeel van het arrangement! Bij aanvang krijg je een glaasje prosecco en zelfgemaakte cassou-chips in de oude stalen van dit restaurant.  
*Van Goyenlaan 20*

**Simpel**  
**Café Schenkers** houdt het graag simpel met een broodje gezond en een glas melk (eventueel plantarig). Een aanrader is de quellen-salade met cranberry en rucola. Neemt in het café plaats aan de lange houttafel, een gezellig tafeltje of ultiem in een van de lounge banken.  
*Van Kinsbergenstraat 8*

**Symptatiek**  
Voor een goede nachtrust ga je naar hotel **Zenitex** (4), achter het Oriëntaark. In dit sympathieke hotel met elf kamers en Rivera Maison-interieur voel je je aangetrokken tot de prachtige tuin. Je mag aangeven hoe je wilt ontbijten in hoe laat, dan staat s. morgens een getafeltje klaar. Gratis parkeren voor de deur.  
*Caradaban 26*

**Paard en wagen**  
In het **Van der Valk-hotel de Cantharel** aan de rand van de stad heb je mooi uitzicht op het groen. Je kunt tochten met paard en wagen maken of zelf een paard orzadelen en erop uitgaan in het bos. Of maak gebruik van de maalk gebruik van de eerste en laatste zondag van de maand koop-zondag.

## Doen

**Palais Het Loo** mag verroge een renovatie tot 2021 verwachten. Het is toegankelijk voor bezoek zijn, de tuin is open en minstens zo indrukwekkend. Maak een wandeling door het bos achter het paleis of bezoek de stalen waar de Koninklijke paarden op hun oude dag worden verzorgd.  
*Amerfoortseweg 1*

**Wandeling**  
Meer weten over de historie van het Zwitsal-terrein of de Indiase buurt? Historiekenners Jos of een van de andere 17 vrijwilligers die het **Apeldoorns Gidsen Collectief** tell, nemen u graag mee voor een van de vele uitgestippelde stadswandelingen.  
contact: 06-39380517

**Bierfje?**  
Een echte Veluwe Schavut mag niet ontbreken als je naar Apeldoorn komt. Het Datsellijk bier was eerst een astudeerproject en nu, acht jaar later, een vaste waarde in mening café op de Veluwe. De fraaie **bierbrouwerij de Vijf** is een van de ambitieuze, jonge ondernemingen gevestigd op het oude Zwitsal-terrein.  
*Vijfsweg 130*

**Monument**  
Wanneer je de Looaan afrijkt, richting paleis, vind je het 17 meter hoge monument **De Naald**. Een cadeau van de inwoners aan koningin Wilhelmina en prins Hendrik ten ere van hun huwelijk in 1901. Sinds de aanslag op Koningsdag 2009 heeft het gedenkteken ook een andere symboliek. Schijn er tegenover staat een subtiel monument dat de slachtofferes eert.  
*Zwolsersweg*



**Zo kom je er**  
We ontdekten de stad op een elektrische Sparta, een fietsmerk dat in Apeldoorn werd opgericht. Ideaal om op de gemak alle prachtige oude huizen te kunnen bekijken. De plaatselijke winkels houden op de eerste en laatste zondag van de maand koop-zondag.